

# Varför vårtsvinet går runt på sina knän

Vårtsvinet gjorde sig själv ett förtjusande rymligt hem i en gammal termitstack, som ett jordsvin tidigare hade röjt ut. Han byggde om det och gjort en stor entré. Han tyckte att det var det mest magnifika hem som fanns i hela Afrika och han stod ofta i öppningen till sin boning med sitt tryne vädrande luften, då giraffen, vildsvinet och zebran passerade förbi på väg till vattenhållet.

- Hah, tänkte han för sig själv, ingen annan har ett så här fint hem.

En dag, när han tittade ut från sin öppning i stacken blev han förskräckt, när han såg ett stort lejon smyga mot honom. Han började backa bakåt, men eftersom öppningen till hans ställe var så stor, skulle lejonet inte ha några svårigheter att följa honom rakt in.

- Aiihhh. Vårtsvinet greps av panik. – ”Leo” kommer att äta upp mig! Vad ska jag göra?

Han beslöt sig för att använda ett gammalt trick som han hört schakalen skryta om. Vårtsvinet låtsades att han stöttade upp taket i sin håla med sin starka rygg och tryck med betarna.

- Hjälp, skrek han till lejonet. – Jag kommer att bli krossad, Taket håller på att ramla in. Fly, mäktiga Leo innan du krossas tillsammans med mig.

Nu är inte lejon dumma. Han kände igen schakalens gamla trick genast. Och han tänkte inte bli lurad igen. Han stämde upp ett vildsint rytande så vårtsvinet darrande föll ner på sina knän. Vårtsvinet bad om nåd. Tursamt för honom var att lejonet inte var hungrigt. Så han skonade vårtsvinet, gick därifrån med befallningen

- Stanna på dina knän!

Lejonet skrattade för sig själv och skakade sitt rufsiga huvud när han gick sin väg. Tänk, det trögtänkte vårtsvinet försökte härma shakalens tricks! Vårtsvinet tog lejonets befallning till sitt hjärta. Det är därför du än i dag kan se vårtsvinet äta, stående på sina knän i en ovärdig ställning, med sin bak upp i luften och sitt tryne i jorden.

